

Dagbog den 14/3-2006

Vi må hermed berette om den hidtil hårdeste dag på turen, hvor vi har været på udflugt fra klokken 06:30–22:15.

Turen i dag gik til BC's hovedstad, Victoria på Vancouver Island, hvor vi først var på besøg på "The Royal Museum" og derefter i parlamentsbygningen, hvor der var guidet tur.

The Royal Museum

Museet var opdelt i to hovedafdelinger, samt hovedattraktionen John Lennons bil; "Yellow Submarine".



En af de to afdelinger indeholdt en udstilling om The First Nation People, deres levemåde teknologiske udvikling inden for fiskeri bygningsværker o. lig. Specielt det overvældende antal af masker og andre artefakter sprang straks i øjnene. Vi fandt ud af at maskerne – ligesom totempælene – hovedsagligt var mindegenstande som symboliserede personer, i stedet for guder. Den anden del af museet omhandlede dyrelivet i Canada med specielt en lang række udstoppede fugle samt større pattedyr, som fx en mammut, hjorte, søløver, bjørne osv., kendetegnede denne afdeling, som skulle vise Canadas dyreliv gennem tiderne. Der var desuden en udstilling, der viste Jordens geografiske forandringer gennem de sidste 200 mio. år.

Museumsbesøget endte dog, som det har for vane, i aktivitetsrummet, hvor der blev malet, jongleret og leget med bolde til den store guldmedalje.



Parlamentsbygningen

Efter frokostpausen fik vi en guidet tur rundt i parlamentsbygningen, hvor vi blev introduceret til BC's historie både som by og som demokrati.

Specielt BC's våbenskjold var et interessant punkt på rundvisningen. Her havde vores guide nogle små sjove anekdoter at fortælle. Det viste sig at våbenskjoldet havde gennemgået tre ændringer gennem de sidste hundrede år.



Her ses den foreløbigt sidste udgave af våbenskjoldet.

På den første udgave af våbenskjoldet var den nedgående sol placeret over det britiske flag, for at vise at solen aldrig gik ned over det britiske imperium, men da det britiske imperium svandt ind, blev solen rykket ned under flaget for så i stedet at symbolisere at solen går ned i vest. Desuden blev blomsterne under dyrene ændret fra tidsler, roser og påskeliljer som var de tre britiske landes nationalblomster til Canadas nationalblomst for at symbolisere deres uafhængighed. Ser man på det banner der vrider sig rundt i bunden står der "Splendor sine occasu" som betyder uformindsket pragt.

Der var desuden rig mulighed for at stille spørgsmål til vores guide, om alt fra samfundsrelaterede spørgsmål, til billedtagning.



Vi vil nu som en lille gevinst for læseren lave en top tre over scoopkøb i Canada.

På **3. pladsen** ligger en taco fra "Tacotime" til 0,99\$ + skat (ca. 6kr.), og så smager den endda glimrende, dette mener vi er et klart must at prøve.



På **2. pladsen** finder vi en kop kaffe fra "Blenzie cofee" 591 ml. god stærk kaffe for blot 1,99\$ + skat (ca. 12kr.), på en fortovscafé i BC's hovedstad. Der er her ingen tvivl om en klar top tre placering.

På **1. pladsen** finder vi en kæmpe sodavand fra "7 eleven" 1,8 L. sodavand til blot 1,99\$ + skat (ca. 12 kr.), på en højhellig søndag langt efter normal lukketid, der er her ingen tvivl om sejren, denne lækkerbischen fås kun i åbent bæger og skal derfor drikkes med det samme.

