

Vi vil starte dagen i dag med at skrive om i går. Det viste sig nemlig, at der virkelig skete ting og sager efter dagbogen var skrevet.

Hovedoverskriften på de Canadiske aviser var i dag, "*A ferry bad day*" som tegn på at der i går sank en færge. Men her slutter dramaet dog ikke, vi formåede selv at skabe drama på hotellet. Topkampen stod mellem Bjarke og en dør på 9. etage. En lige kamp ville mange mene, men der var ingen tvivl om udfaldet! Efter knockout måtte Bjarke trække sig fra kampen med et flækket øjenbryn, der i tilgift kostede seks sting på den nærmeste skadestue. Bjarke melder dog klar til næste runde, hvor kampen står mellem ham og en canadisk lammeuldssutsko. Eksperter gør udtryk for deres overbevisning om sutskoens overlegenhed.

Dagen i dag stod på et besøg på Handsworth highschool, hvor vi blev sat sammen med en international klasse, som bestod af elever fra Tyskland, Sydkorea og Italien. Der var her rig mulighed for at udsperge hinanden om de forskelle og ligheder der er på at være international student, og så at være elev på et dansk gymnasium. En ting som virkelig fangede vores opmærksomhed var, at et skoleår som international elev i Canada kostede 12.000\$ (hvilket skal ganges med omkring 5,6 for at være i kroner).

Derefter var der rundvisning på skolen, som sammenlignet med andre Canadiske skoler skulle være lille, men de ca. 1.400 elever (ca. det dobbelte af Nørre G) virkede voldsomt. Rundvisningen, som blev givet af eleverne selv i mindre grupper, stod på besøg i en række klasser, som for eksempel

- Dans hvor der hurtigt blev stablet et lille show på benene.
- Musik hvor der også blev givet et nummer.
- Billedkunst hvor de blandt andet var ved at lave en skulptur af en isbjørn som skulle udstilles i Vancouver by.
- Mekanik
- Gymnastik
- Hjemmekundskab hvor vi lige fik set hvordan deres lokale så ud, meget lig det man ser i danske skoler.
- Fysik/kemi
- Spansk tja nu var der ingen af os der kan et ord spansk, men de var sikkert gode.
- Kantinen Meget lig vores kantine, med ifølge eleverne lige så høje priser.

Da turen lakker mod ende, vil gruppe 4 præsentere "Bemærkelsesværdige pudsigheder fra hverdagen i Canada"

-Sæben er damn svær at vaske af i badet! - pga. det lave indhold af kalk i vandet.

-Højresving for rødt er lovligt, farligt farligt...

-Toiletpapiret er utrolig tyndt, faktisk gennemsigtigt... det har ført til grimme uheld på turen.

-Vejene er stort set snorlige – dejligt amerikansk.

-Forholdet mellem elev og lærer er meget formelt. Man omtaler en lærer som Mr. eller Mrs.

-Rygning og indtagelse af alkohol på offentlige steder er ulovligt.

-Hvis mor eller far ikke er strenge nok over for teenagerne, skal de nok blive sendt i seng på et ordentligt tidspunkt. I Canada skal unge nemlig være stille (dvs. ingen larmende technofester) omkring tolvtiden, ved lov. Er der nogen diggedare med de unge knøls tidsforfølelse, skal ordensmagten nok tillægge dem et besøg.

-Her i Canada bruger restauranterne et – i Danmark sjældent – fænomen kaldet madkuponer, som f.eks. giver dig dobbelt op på din BigMac.

-Sidst men ikke mindst er det de danske toiletter der sætter standarden for en rigtig mands bummelum, og det har de canadiske toiletter haft lidt svært ved at følge trop på. Der har derfor været en del stopninger i kummen.



*Fra venstre:
Kofoed, Nils, Mia,
Morten, Malthe.*

*De to til højre gik i
klassen vi snakkede
med og blev vist
rundt af.*

Her er vi blevet
budt velkommen
på skolen, har fået
noget frokost i
maven og er blevet
vist rundt i de
forskellige
klasseværelser. Nu
står vi på første sal
med vores
”turguider”.

Bjarke, Jonas og Malthe